

Heers

Michel Mathei doet het verhaal:

“Op 10 mei 1940 viel Duitsland België aan. Duitse troepen passeerden al snel in Heers. Daar hing de Belgische driekleur uit aan de rijkswachtkazerne. Rond 14 uur werd een luchtbombardement op de kazerne uitgevoerd. Door een inschattingsfout vielen de bommen echter aan de overkant van de steenweg op het huis van de familie Porta-Jamaer met het tragisch gevolg dat de ouders met hun dochter en haar verloofde uit Herk-de-Stad samen met nog dertien andere opgevangen vluchtelingen uit Verviers en omgeving omkwamen.”

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op onderderadar.be.

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

onderderadar.be





onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



Heers, het bombardement
op Heers

1945

2020