

Bree

Rik Vandekonijnenburg, stadsarcheoloog van Bree, ontdekte Britse fosforbommen in Duitse loopgraven.

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op [onderderadar.be](http://onderderadar.be).

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

“WO II archeologie is minder gekend bij het brede publiek. Toch is het zeer waardevol. In Bree ontdekten we aan het kanaal een munitiedepot en restanten van loopgraven. Uiteraard is zo'n opgraving niet zonder gevaar! Diverse Britse bommen moesten door DOVO onschadelijk gemaakt worden.”

[onderderadar.be](http://onderderadar.be)



# onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



Bree, Britse fosforbommen  
in Duitse loopgraven

1944

2020